



# GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

### Dormition of the Theotokos 2019

The Very Reverend and Reverend Clergy

Esteemed Members of the Metropolitan Council, Esteemed Members of the Parish Councils, Philoptochos Sisterhood, Faculty and Students of the Catechetical and Greek Afternoon Schools, Directors and Participants of all Youth Organizations, and all devout Orthodox Christians of the Communities of the Greek Orthodox Metropolis of New Jersey

My Beloved in the Lord,

We approach the feast of the Dormition of the Mother of God not in a spirit of lamentation, even though we lament her death, but rather in a spirit of joy as we have gained the most holy of all saints as an advocate for us before her Son and our God. Indeed, we lament her death because she is our common mother and she holds a particular place in our hearts and in the hearts of all Orthodox Christians. Both her life and her death are examples for us. In her life we are given her example which is the apex of saintliness and in her death we are shown that her love and dedication to God is rewarded with everlasting life.

The Panagia did not have a comfortable life and lived a life replete with trials and tribulations. At a young age she was told that she would bear a child even though she had never knew a man and she willingly told God, *"Let it be unto me according to Your Word"* (Luke 1:38). Along with Joseph, she had to make a long journey in order to be counted in the census while pregnant and having nowhere to bear her child. She, Joseph, and her newborn had to flee to Egypt in order to escape the wrath of Herod. Ultimately, she had to witness the death of her own Son by the excruciatingly violent method of crucifixion. Throughout all these difficulties, she continuously put her trust into God's hands.

It is this trust and dedication to God expressed by the Theotokos to which we, as Orthodox Christians, must aim to emulate. Whereas the Theotokos was called to an immense responsibility, God knows our frailty and He asks less of us. Nevertheless, having the example of the Theotokos before us who endured her own difficulties in life, we should welcome the responsibilities to which God calls us. The spiritual responsibilities to which we are called are varied since we hear St. Paul say, *"Are all Apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Do all have gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret?"* (1 Cor. 12:29-30). No matter how great or how modest our calling may be and no matter what trials we may

encounter, we should always approach it with the same dedication and zeal that the Theotokos expressed for God.

As we commemorate the Dormition of the Theotokos, let us continuously remember her love and dedication which not only extends to her Son, Jesus Christ, but also to each one of us since she sees us as her children also. Let us always emulate this love so that we can reflect it upon each other and upon our neighbors as we endeavor to see Christ in everyone. Praying that the Panagia continues to guard and guide each of you and your families, I remain

With Paternal Love and Blessings,

*electropolitan Evangelos*

**†EVANGELOS**  
**Metropolitan of New Jersey**



# GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ιερόν Κλῆρον,  
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,  
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων,  
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,  
Τάς Ὁργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων  
Χριστιανῶν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης.

«*Ἡ μετά τόκον Παρθένος, καὶ μετά θάνατον ζῶσα, σώζεις ἀεί,  
Θεοτόκε, τήν κληρονομίαν σου*» (Θ' ὡδή κανόνα ἐορτῆς)

Αγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μέ μεγάλη λαμπρότητα καλούμαστε σήμερα ὅλοι οἱ ὁρθόδοξοι χριστιανοί νά  
ἐορτάσουμε τήν πολυύμνητο καί ἔνδοξο Κοίμηση τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου καί τή  
Μετάστασή Της στούς οὐρανούς. Ὄλη ἡ ὑμνολογία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἐορτῆς ἀναφέρεται  
σέ μία «ἀθάνατο κοίμηση», σέ ἓνα μνῆμα πού ἔγινε κλίμακα «ἡ μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός  
οὐρανόν», σέ μία «ζῶσα καί ἀφθονο πηγή», σέ μία ἀγία κοίμηση, διά τῆς ὡποίας ὁ κόσμος  
«ἀνεζωποιήθη».

Ἡ Θεοτόκος, ἀν καί ἔγινε ἡ πηγή τῆς ζωῆς, συλλαμβάνοντας καὶ κυοφοροδώντας τό  
δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἀγίας Τριάδος καὶ νικώντας «τῆς φύσεως τούς ὅρους», ἐντούτοις  
ὑποκύπτει στόν θάνατο, καθώς δέν ὑπάρχει ἀνθρωπος «ὅς ζήσεται καὶ οὐκ ὅψεται θάνατον»  
(Ψαλμ. 88, 49). Ἐφόσον μάλιστα ὁ Γίος της, ὁ κυρίαρχος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ἀπέθανε  
καὶ ἐτάφη, εἶναι πολύ φυσικό καὶ ἡ Υπεραγία Θεοτόκος νά ὑποστεῖ καὶ αὐτή τόν ἀνθρώπινο  
θάνατο, ὡς ἀπόρροια τῆς ἀνθρώπινης φύσης της. Ὅμως δὲν μποροῦσαν ἡ γῆ, ὁ τάφος καὶ  
ὁ θάνατος νὰ κρατοῦν τὸ σῶμα της, πού ἔγινε δοχεῖο τοῦ Θεοῦ καὶ πηγὴ τῆς ζωῆς. Ὅπως,  
λοιπόν, ἡ παρθενία της δέν καταστράφηκε ὅταν γέννησε τόν Χριστό, ἔτσι καὶ ἡ σάρκα της  
ἔμεινε ἀφθαρτή ἀπό τίς συνέπειες τοῦ θανάτου. Ἡ ψυχή της βαστάζεται στίς παλάμες τοῦ  
Γίοῦ της καὶ τό σῶμα της μεθίσταται πρός Αὐτόν. Ως μητέρα της ζωῆς, «μετέστη πρός τήν  
ζωήν», ὅπως πανηγυρικά ψάλλουμε στό ἀπολυτικο τῆς ἐορτῆς, καὶ ὁ θάνατός της εἶναι  
«ὑπέρ ήμῶν» καὶ «ζωηφόρος», κατά τόν Ἀγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.

Ἡ Υπεραγία Θεοτόκος ἀνεχώρησε γιά τόν οὐρανό, ἀλλά δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμο.  
Γέννησε τή Ζωή τοῦ κόσμου σάν μητέρα καὶ ἐπέστρεψε στόν Ζωοδότη, ἀλλά δέν ξεχνᾶ τούς  
ἀνθρώπους πού ζητοῦν τή βοήθειά της καὶ τήν παρακαλοῦν νά πρεσβεύει στόν Γίο της.

Είναι μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ ταυτόχρονα Μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ως Μητέρα ὅλων μας, εἰσακούει τίς προσευχές μας καὶ ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ, μεσιτεύει πρός τὸν Υἱό της. Αὐτῇ μέ τις πρεσβείες τῆς μᾶς βοηθᾶ στὶς δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς μας, μιᾶς καὶ, ὅπως ψάλλαμε στὶς Παρακλήσεις, εἶναι «ἀδικουμένων προστάτις, καὶ πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, καὶ βακτηρίᾳ τυφλῶν, ἀσθενούντων ἐπίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη καὶ ἀντίληψις, καὶ ὄρφανῶν βοηθός», μά πάνω ἀπό ὅλα εἶναι ἡ Πύλη τῆς σωτηρίας μας. Γι' αὐτό, μετά τὴν Κοίμηση καὶ Μετάστασή της, πιστεύουμε, ὁμολογοῦμε καὶ ψάλλουμε: «ἡ μετά τόκον Παρθένος, καὶ μετά θάνατον ζῶσα, σώζεις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου». Άδελφοί μου ἀγαπητοί,

Εὔχομαι ὄλόθερμα ἡ Παναγία μητέρα μας, ἡ ὅποια βρίσκεται στά δεξιὰ τοῦ Παντοδυνάμου Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκέπει καὶ νά προστατεύει τὴν ἱερά μας Μητρόπολη, τίς οἰκογένειές μας, τό ἔλληνορθόδοξο Ἑθνος καὶ τή φιλόθεη Ὄμοιγένειά μας. Νά τήν παρακαλοῦμε κάθε ἡμέρα νά μεσιτεύει ὡς στοργική μητέρα στόν ἀγαπημένο Υἱό της, ὡστε βαδίζοντας στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, νά ὁδηγηθοῦμε κοντά Του καὶ νά ἀναδειχθοῦμε «ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου», ἀξιοί κληρονόμοι τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας Του. Άμήν!

Χρόνια πολλά καὶ εὐλογημένα!

Διάπυρος πρός τήν Υπεραγία Θεοτόκο καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός εὐχέτης

