



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Pentecost 2018

The Very Reverend and Reverend Clergy

Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Esteemed Members of the Metropolitan Council, Esteemed Members of the Parish Councils, Philoptochos Sisterhood, Faculty and Students of the Catechetical and Greek Afternoon Schools, Directors and Participants of all Youth Organizations, and all devout Orthodox Christians of the Greek Orthodox Communities of our Holy Metropolis of New Jersey

"When the Most High God came down and confused the tongues, He divided the nations. When He distributed the tongues of fire, He called all to unity. And with one voice we glorify the all-holy Spirit."

My Beloved,

Having recently celebrated the conclusion of the Paschal season, we find ourselves at the feast of Pentecost in which God manifests His love for us and for all people by sending down upon us the Holy Spirit. Today, we bear witness to the revelation of the Church in history through the continuation of Christ's ministry. We are thus given the commandment to "*Go forth, therefore, and to make disciples of all nations*" (Matt. 28:19) as an indication that the gift of salvation which has been extended to us is to be shared with all people.

Though we have received the command to "*Go forth*", our Lord does not intend for every person to literally leave their home in an effort to comply with this instruction, but it is clear that Christ has given each of us varying abilities so as to build up the Body of Christ for as we see in St. Paul's first letter to the Corinthians, "*Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Do all have gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the best gifts. And yet I show you a more excellent way*" (1 Cor. 12:29-31). Thus, we must discern in which way God wants us to serve His Church so that through our love and desire to serve Him we may, in turn, "*Go forth*" with our hearts and make disciples.

Though seemingly a daunting task, God enables us to fulfill this commandment even by living in a Christ-like manner so that, through our actions, we may serve as an example to others not for our own glory, but for the glory of God. The society and nature of the times in which we live, however, do not seem to permit us the convenience of living a Christ-like life,

thus, we must always be vigilant and strive towards this spiritual excellence by strengthening our prayer life and our sacramental life.

Above all, it is imperative to recognize the power of the Holy Spirit within our lives and within the life of the Church. It was the Holy Spirit that enabled the disciples to go forth and begin their apostolic mission. It is the Holy Spirit that has guided the Fathers of the Church in ensuring the orthodoxy of our doctrine. It is the Holy Spirit that has directed the saints over the centuries to pour down upon us their knowledge through their actions, their writings, and their lives so that we may partake of their wisdom. It is the Holy Spirit which accompanies each of us in our baptism as we shed the old self and we put on Christ. It is the Holy Spirit that at every liturgy consecrates our offering of bread and wine so that it may become the Body and Blood of Christ.

It is with these thoughts, my beloved in the Lord, that I implore you to hold fast to this commandment and fulfill it by living a Christ-like life. Thus, we will be able to make disciples of all nations and the Holy Spirit will allow us to transcend the bounds of divided nations and instead transform us into a united community of faithful in Christ. Praying that the Holy Spirit guides you to the ineffable glory of our Lord, I remain

With Paternal Love and Blessings,



† E V A N G E L O S
Metropolitan of New Jersey



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εύλαβέστατον Ιερόν Κλῆρον,
Τούς Έντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ήμῶν Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καὶ τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καὶ τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καὶ διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καὶ Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὁργανώσεις τῆς Νεολαίας καὶ ἀπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ορθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Τερας Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης.

...καὶ Πνεῦμα ἄγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σύν Υἱῷ δοξαζόμενον

(Δοξαστικόν Μεγάλου Εσπερινοῦ Πεντηκοστῆς)

Ἄγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Ἡ Πεντηκοστή ήμέρα ἀπό τό Πάσχα, σηματοδοτεῖ τή φανέρωση καὶ τή δωρεά τοῦ Ἅγίου Πνεύματος στόν κόσμο καὶ χαρακτηρίζεται ώς ἡ γενέθλιος ήμέρα τῆς Ἐκκλησίας, γι' αὐτό καὶ ἔορτάζεται με ἴδιαίτερη λαμπρότητα. Ἡ κάθιδος τοῦ Ἅγίου Πνεύματος «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν» ἐπί τάς κεφαλάς τῶν Ἀποστόλων ὀλοκληρώνει τό πρό αἰώνων σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Κατά τήν ήμέρα αὐτή, ἐκπληρώνεται ἡ ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου ὅτι θά στείλει «ἄλλον Παράκλητον... τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας», γιά νά κατευθύνει καὶ νά συγκροτεῖ με τήν ἑνοποιητική του δύναμη ὀλόκληρο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Τό ὑψιστο αὐτό γεγονός, τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἅγίου Πνεύματος, χάρισε στούς Ἀποστόλους τήν πνευματική τους ἀναγέννηση καὶ τή δυνατότητα νά κηρύξουν σέ ὅλη τήν οἰκουμένη τό χαρούσυνο μήνυμα τῆς Αναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἐξαγγέλλοντες τή γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ τά μυστήρια τῆς Βασιλείας Του.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό όποιο «έπεδήμησεν ἐν κόσμῳ», δέν εἶναι μία ἀφηρημένη ἔννοια, ἀλλά «ἦν ἐν τῷ Πατρί, σύν Υἱῷ δοξαζόμενον», ώς τό τρίτο πρόσωπο τῆς Αγίας Όμοούσιου καὶ Αδιαιρέτου Τριάδος. Ἡ θεόπνευστη πένα τῶν ὑμνογράφων, μέσα ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς ήμέρας, μᾶς ἀποκαλύπτει τόν πλοῦτο τῶν θεολογικῶν στοχασμῶν τους γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, το όποιο χαρακτηρίζεται ώς «ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός», «ἀντάγαθον καὶ πηγή ἀγαθότητος», «ζωή καὶ ζωοποιοῦν», τονίζοντας τη ζωοποιό καὶ ἀγαθοποιό ἐνέργεια τοῦ Ἅγίου Πνεύματος. Τό Ἅγιο Πνεῦμα, λοιπόν, προφυλάσσει τόν ἀνθρώπο ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου καὶ τόν καθοδηγεῖ στήν πορεία του πρός τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐπιφέρει τήν ἐνότητα στήν Ἐκκλησία καὶ ἐνεργεῖ μέσω τῶν Μυστηρίων.

Χάρη στήν ἀόρατη ἐπενέργεια τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ὅλα τά Μυστήρια τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας μας θεωροῦνται σωστικά, διότι σώζουν ψυχικά καὶ σωματικά τόν ἄνθρωπο. Ὄταν δέ ὁ ἄνθρωπος δέχεται ἀξίως τή χάρη τῶν Μυστηρίων, λαμβάνει καὶ τούς καρπούς τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, οἱ ὅποιοι κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο εἶναι: «ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. 5, 22). Αὕτη ἡ σφραγίδα τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, οἱ καρποί δηλαδή πού χαρίζει σέ ὅσους ἐλεύθερα τό δέχονται, «γαληνόμορφον ἐκτελεῖ τήν καρδίαν». Δηλαδή, σύμφωνα μέ τόν στίχο τοῦ Κανόνα τῆς ἔορτῆς, ἐνεργεῖ στόν ἄνθρωπο προσφέροντάς του γαλήνη καὶ ἡρεμία, τόν ἐξωραϊζει, τόν ἀγιάζει καὶ τόν καθιστᾶ ναό ἄγιο τῆς Θείας Χάριτος. Ὄπου, λοιπόν, κυριαρχεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἐκεῖ βρίσκεται καὶ ἡ πραγματική ἐν Χριστῷ ἐλευθερία καὶ ὁ ἄνθρωπος, χωρίς νά χάσει τά ἰδιαίτερα προσωπικά του γνωρίσματα, γίνεται, σύμφωνα μέ τόν Μέγα Βασίλειο, ἀληθινά πνευματοφόρος, πνευματοκίνητος καὶ θεοφόρος, καθώς βιώνει τήν προσωπική του Πεντηκοστή.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἔορτή τῆς Πεντηκοστῆς μᾶς καλεῖ νά ἔρθουμε κοντά στόν Θεό καὶ νά γίνουμε δοχεῖα τῆς ζωοποιοῦ καὶ ἀγιαστικῆς δύναμης του Ἅγιου Πνεύματος. Ἀς παρακαλέσουμε εἰδικά σήμερα τόν «ἀγαθό Παράκλητο» νά δεχθεῖ «τάς γονυπετεῖς ἡμῶν δεήσεις» καὶ νά καταυγάσει τίς καρδιές μας μέ Θεοῦ φῶς.

Ως Ἐπίσκοπος καὶ πνευματικός σας πατέρας, εὔχομαι καὶ προσεύχομαι, ἡ χάρις τοῦ Ἅγιου Πνεύματος νά μᾶς φωτίζει καὶ νά μᾶς καθοδηγεῖ μέσα στήν πολυφωνία καὶ τή σύγχυση πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο μας. Νά μᾶς ἐπισκιάζει καὶ νά δείχνει πάντοτε τήν ἀλήθεια, προφυλάσσοντάς μας ἀπό τίς πλάνες καὶ ἀπό τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ. Νά φωτίζει τήν ὑπαρξή μας, νά ἀγιάζει τή ζωή μας καὶ να προσφέρει σέ ὅλους μας τή βεβαιότητα τῆς Αναστάσεως καὶ τῆς σωτηρίας. Ἀμήν.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ο Νέας Ιεροσένης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ