



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

May 23, 2018

To the Reverend Clergy, Esteemed Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Members of the Metropolis and Parish Councils, the Philoptochos Sisterhoods and the devoted Greek Orthodox Faithful of the Greek Orthodox Metropolis of New Jersey

My Beloved in the Lord,

This past Saturday, the joyous 2018 Commencement Exercise and celebrations of our beloved Hellenic College and Holy Cross Greek Orthodox School of Theology were marred when one of the invited speakers, Mr. Efstatios Valiotis, the recipient of an "Honorary Doctorate," from our School, took the opportunity to slander our Mother Church, the Holy Ecumenical Patriarchate of Constantinople. And this, while he was expressing his "gratitude" for the high honor bestowed upon him by one of the flagship institutions of the Greek Orthodox Archdiocese of America and, by extension, of the Ecumenical Patriarchate itself. It is here, at this sacred venue, this Greek Orthodox Institution of Higher Learning and the only Greek Orthodox College and School of Theology in the Western Hemisphere, which for almost eight decades has been educating and preparing the Reverend Clergy of the Church at large, that the honoree brazenly declared that our Archdiocese should immediately sever Her ties with the Patriarchate and declare autocephaly.

I, as the Metropolitan of this sacred Metropolis of New Jersey, an Eparchy of the Ecumenical Throne in the Greek Orthodox Archdiocese of America, reject and denounce the position and statements of Mr. Valiotis, who's sentiments against the Ecumenical Patriarchate are very well known, as he has vocalized them repeatedly and publicly over the past decades. In addition, I denounce the silence of those present at the graduation, as Mr. Valiotis was allowed to offer this most deplorable speech without interruption or objection.

We, the Clergy and Laity, of the Sacred Greek Orthodox Metropolis of New Jersey affirm our support and our continued devotion to the Mother Church of Constantinople, the Ecumenical Patriarchate, and His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, the Spiritual Leader of over 300 million Orthodox Christians throughout the world. Our Mother Church is already beleaguered and, in the words of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, lives in a state of martyrdom, yet, it continues to unceasingly offer martyria to the divine and sacred Truths of the Gospel of Christ to the four corners of the world. Unlike Arius, Nestorius and all Heretics, who fought against the teachings and traditions of our Orthodox Faith from within, we the faithful Orthodox Christians of this sacred Metropolis, who have received and

felt the motherly embrace and love of our Mother Church of Constantinople, must remain united and vocal in expressing our love, convictions and support for our Ecumenical Patriarchate, the Center of worldwide Orthodoxy. In light of recent developments in the Archdiocese, we should be thankful that we are led and overseen by, and are accountable to, the Ecumenical Throne of Constantinople.

As a spiritual son of the Ecumenical Patriarchate since birth, as a clergyman for more than thirty years and as your Metropolitan for the past fifteen, I was most disconcerted by Mr. Valiotis' statement that the Ecumenical Patriarchate is a Church "without purpose or mission." To the contrary, the unceasing labors of our Spiritual Leaders and Patriarchs and the devoted Hierarchy of the Church of Constantinople throughout the centuries, especially during these past 27 years under the Leadership of His All Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew, to establish Orthodoxy here in America and everywhere are the very enactment of the mission of the Ecumenical Patriarchate, which has never been simply a local Church in Constantinople, but is rather the focus of Orthodox unity around the globe.

A Church without purpose would not endeavor to convene the Great and Holy Council of 2016. A Church without mission would not be shepherding the growth of Orthodoxy on five continents and among many nations. A Church without a mission or purpose would not resurrect the holy Metropolises of Smyrna, Prousa, Kydonion, and Selyvria over the past decade, and establish the new Metropolises of Canada, Mexico, Buenos Aires, Spain and Portugal, Hong Kong, Singapore, and Korea over the past twenty years. Furthermore, Mr. Valiotis' statement that the Ecumenical Patriarchate is a Church "without a flock" is preposterous and false; as the faithful of the Greek Orthodox Metropolis of New Jersey, as well as millions of Orthodox Christians in the United States of America and throughout the world, both Greek and non-Greek, consider themselves the sheep of that Ecumenical flock.

As your Metropolitan and Spiritual Father, I pray that we all remain united in Christ, as one, in our faithfulness and devotion to Christ's Holy Church and to our Apostolic inheritance which stems from the Ecumenical Patriarchate. We as Orthodox Christians living in America must regard our Mother Church with gratitude for She has guided our growth and prosperity thus far, and will continue to do so in the future. We must not follow one's matricidal feelings or sentiments, but rather as loving children, we must support our Mother, who continues to embrace all of us, keeping us united in the Faith, shining forth the light which illuminates our heart and our lives, the light which radiates from the ever-glowing and radiant Phanar in Constantinople.

As we approach the great feast of Pentecost, when the nations of the world were united through the descent of the Holy Spirit, we must be proud and maintain our allegiance to the Ecumenical Patriarchate for it is truly exactly that, Ecumenical and a loving mother which unites us in Orthodox service to our One Lord and Savior, Jesus Christ.

Praying that the All-Holy Spirit continue to be and dwell in and through us as faithful members of the Great and Holy Church of Christ and the Mother Church of Constantinople.

With Paternal Love and Blessings,


Metropolitan Evangelos

† E V A N G E L O S
Metropolitan of New Jersey



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατο Ιερό Κλῆρο,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καὶ τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καὶ τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καὶ διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καὶ Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τίς Ὁργανώσεις τῆς Νεολαίας καὶ ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Τό περασμένο Σάββατο, οἱ χαρούσυνες Ἐκδηλώσεις κατά τήν Ἀποφοίτηση τοῦ προσφιλοῦς μας Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καὶ τῆς Ιερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστάνης ἀμαυρώθηκαν ὅταν ἔνας ἐκ τῶν προσκεκλημένων ὄμιλητῶν, ὁ κ. Εὐστάθιος Βαλιώτης, πρός τόν ὅποιο ἀπονεμήθηκε τιμητικῶς «Διδακτορικό Δίπλωμα» ἀπό τήν Σχολή μας, ἔδραξε τῆς εὐκαιρίας νά σπειρη συκοφαντίες εἰς βάρος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Τοῦτο δέ συνέβη κατά τήν διάρκεια τῆς προσφωνήσεώς του σέ ἔνδειξη «εὐγνωμοσύνης» διά τήν ύψιστη τιμή τήν ὅποια ἔλαβε ἀπό τό Ιερό Καθίδρυμα τῆς Ιερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, καὶ κατά συνέπεια ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχείο. Σέ αὐτόν τό ίερό τόπο, ὅπου στεγάζεται τό μοναδικό Ἑλληνορθόδοξο Ἐκπαιδευτικό Ίδρυμα στό Δυτικό Ημισφαίριο, ὅπου γιά περισσότερες ἀπό ὀκτώ δεκαετίες γαλουχήθησαν οἱ εὐλαβέστατοι Κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἀμερική καὶ ἐν γένει, μεταδόθηκε καὶ διατρανώθηκε ἡ ἴδεα τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἀφοσιώσεως πρός τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, καὶ οἱ ἀδιάρρηκτοι δεσμοί τῆς Θυγατρός, Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μετ' Αὐτοῦ.

Προσωπικῶς, καὶ ὡς ὁ Μητροπολίτης τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης, τῆς Ἐπαρχίας τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Ιερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, ἀπορρίπτω καὶ καταγγέλω τίς θέσεις καὶ δηλώσεις τοῦ κ. Βαλιώτη, τοῦ ὅποίου τά συναισθήματα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου εἶναι γνωστά καὶ πολλάκις διατυπωμένα δημοσίως κατά τό παρελθόν. Ἐπιπλέον, καταγγέλω τήν σιωπή ἐκείνων πού ἦταν παρόντες κατά τήν Τελετή Ἀποφοίτησεως καὶ ἐπέτρεψαν στόν κ. Βαλιώτη νά ἀπευθύνῃ τήν ἀποτρόπαια αὐτή ὄμιλία, χωρίς νά ἀντιδράσουν ἢ νά τόν διακόψουν.

Όι ιερός Κλῆρος καί ό Λαός τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης ἐκφράζουμε τήν συμπαράσταση καί συνεχῆ ἀφοσίωσή μας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, καί πρός τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριαρχηκό κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν Πνευματικό Ἡγέτη 300 καί πλέον ἑκατομμυρίων Ὁρθοδόξων ἀνά τήν οἰκουμένη. Η Μητέρα Ἐκκλησία ἀν καί βρίσκεται συνεχῶς πολιορκημένη, καί κατά τόν λόγο τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὑπάρχουσα ἐν «μαρτυρίᾳ», συνεχίζει νά προσφέρῃ «μαρτυρία» τῶν θείων καί ιερῶν Ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στά πέρατα τοῦ κόσμου. Ἐν ἀντιθέσει πρός τούς Ἀρειο, Νεστόριο καί ὄλους τούς αἰρεσιάρχες, πού πολέμησαν ἐναντίον τῶν διδασκαλιῶν καί τῶν παραδόσεων τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως ἐκ τῶν ἔσω, ἐμεῖς, οἱ πιστοί Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί τῆς Ιερᾶς ταύτης Μητροπόλεως, ζῶντες τήν στοργή τῆς μητρικῆς ἀγκαλιᾶς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὀφείλουμε νά παραμείνουμε ἐνωμένοι μετ' Αὐτῆς καί νά διατρανώσουμε -στεντορίᾳ τῇ φωνῇ- τήν ἀγάπη, τήν πίστη καί τήν στήριξή μας πρός τόν Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τό Σεπτό Κέντρο τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁρθοδοξίας. Ιδιαιτέρως δέ, κατ' αὐτή τήν περίοδο τῶν πολλῶν ἔξελιξεων στήν Ιερά Αρχιεπισκοπή, ὀφείλουμε νά εἴμαστε εὐγνώμονες διά τήν καθοδήγηση καί ἐπίβλεψη τήν ὅποιαν μᾶς παρέχει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Ως πνευματικό τέκνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ γενετῆς, ώς Κληρικός ἐπί τριάκοντα καί πλέον ἔτη, καί ώς Μητροπολίτης σας ἐπί δεκαπέντα ἔτη, πράγματι ταραχθηκα ἀπό τίς ἀτυχεῖς δηλώσεις τοῦ κ. Βαλιώτη ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι Ἐκκλησία «χωρίς σκοπό ἢ ἀποστολή». Ὄλως ἀντιθέτως, διά τῶν ἀδιακόπων μόχθων καί ἔργων τῶν μακαριστῶν Πνευματικῶν μας Ἡγετῶν καί τῆς ἀφοσιωμένης Ιεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνά τοῦς αἰῶνας, ίδιαίτατα δέ, κατά τήν ἐπί εἰκοσιεπταετία σεπτή Ποιμαντορία καί Ἡγεσία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Πατριαρχου τοῦ Γένους, ἐδραιώθηκε ἡ Ὁρθοδοξία στήν Αμερική καί ἀλλαχοῦ ώς ἀληθινός σκοπός καί ἀποστολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τό ὅποιο δέν ὑπῆρξε ποτέ μία τοπική Ἐκκλησία περιορισμένη στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά εἶχε πάντοτε στραμμένη τήν μέριμνά του πρός τήν ἐνότητα τῆς Ὁρθοδοξίας παγκοσμίως.

Μία Ἐκκλησία χωρίς σκοπό δέν θά ἐπιχειροῦσε τήν Σύγκληση τῆς Μεγάλης καί Αγίας Συνόδου τό 2016. Μία Ἐκκλησία χωρίς σκοπό δέν θά διαποίμαινε τήν διαρκῶς αὐξανομένη Ὁρθοδοξία εἰς τίς πέντε Ἡπείρους καί σέ διαφορετικούς λαούς καί ἔθνη. Μία Ἐκκλησία χωρίς σκοπό δέν θά ἥταν δυνατό νά ἀναστήσῃ τίς Ιερές Μητροπόλεις στήν Σμύρνη, Προύσα, Κυδωνίες, καί Σηλυβρία κατά τήν τελευταία δεκαετία, καί νά ίδρυσῃ νέες Μητροπόλεις στόν Καναδά, Μεξικό, Μπουένος Άϊρες, Ισπανία καί Πορτογαλία, Χόνγκ Κόνγκ, Σινγκαπούρη καί Κορέα κατά τήν τελευταία εἰκοσαετία. Περαιτέρω, ἡ δήλωση τοῦ κ. Βαλιώτη ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι Ἐκκλησία «χωρίς ποίμνιο» εἶναι

παράλογος καί ψευδής, καθότι τό πλήρωμα τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης, ὅπως καί ἐκατομμύρια Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν στήν Αμερική καί ἀνά τὸν κόσμο, Ἐλληνες καί μή, νιώθουν, καί εἶναι το λογικό ποίμνιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

“Ολοι μας, ἐγώ ὡς ὁ Μητροπολίτης καί Πνευματικός σας Πατέρας, καί ὁ Ιερός Κλήρος καί ὁ Λαός τῆς εὐλογημένης αὐτῆς Ιερᾶς Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, παραμένουμε ἐνωμένοι ἐν Χριστῷ, καί ἀφοσιωμένοι στήν Ἀγίᾳ Αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καί τήν Αποστολική παράδοση, ἡ ὅποια πηγάζει ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Ως Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί ἐν Αμερικῇ, ὀφείλουμε νά είμαστε εὐγνώμονες πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί νά τήν περιβάλλουμε μέ σεβασμό καί ἀφοσίωση, διότι Ἐκείνη πάντοτε μεριμνᾷ γιά τήν πνευματική μας καλλιέργεια καί κατά Θεόν αὐξηση καί θά τό πράττει καί στό μέλλον. Άς μήν συμμεριζόμαστε προσωπικές ἀπόψεις, ἀκόμη καί μητραλιῶν (μητροκτόνα) συναισθήματα ἀνθρώπων χωρίς ἔρεισμα καί λογική, ἀλλά ὡς ἀγαπῶντα τέκνα νά στηρίζουμε τήν Μητέρα μας, ἡ ὅποια συνεχίζει νά ἀγκαλιάζει τούς πάντες, μέ πνεῦμα ἐνότητος καί πίστεως, φωτίζοντας τίς ψυχές καί τήν ζωήν ὅλων διά τοῦ ἰεροῦ φωτός, τό ὅποιο πάντοτε θά πηγάζῃ ἐκ τοῦ φεγγοβόλου Φαναρίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Καθῶς ἐγγίζουμε τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν τά ἔθνη ἐνώθηκαν διά τῆς καταπέμψεως τοῦ Αγίου Πνεύματος, ἀς είμαστε ὑπερήφανοι καί ἀς διατηρήσουμε τήν ἀφοσίωσή μας πρός τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τό ὅποιο ἀποτελεῖ τήν οἰκουμενική καί ἀληθινή Μητέρα, ἡ ὅποια ἐνώνει κάτω ἀπό τίς πτέρυγές της ὅλους, μέ μόναδικό σκοπό τήν διακονία τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εὐχόμενος ὅπως τό Πανάγιο Πνεῦμα συνεχίζει νά κατοικεῖ μέσα μας ὡς πιστά μέλη τῆς Αγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, διατελῶ

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Νέας Ιερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

† Ο Νέας Ιερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ